

# een verboden toespraak

**Prijs 5 cent**



wybo  
meyer

Uitgave Brochuredepôt Intern. Anti-Mil. Vereeniging

**De Wapens Neder** is het maandblad van de IAMV.

**De Wapens Neder** verschijnt maandelijks in vier pagina's, met een extra-Kerstnummer van dubbele omvang.

**De Wapens Neder** garandeert U dus 56 pagina's goede propaganda en informatie per jaar.

**De Wapens Neder** bracht in het afgelopen jaar 66 blz., dus 10 blz. extra.

**De Wapens Neder** is:  
het **meest gelezen**  
het **best ingelichte**  
het **meest principieele**  
het **grootste**  
het **best verzorgde**  
antimilitaristisch maandblad in Nederland.

## D U S

**De Wapens Neder** is 't meest lezenswaardige maandblad.

**De Wapens Neder** bracht in de beide afgelopen jaargangen bijdragen van: de Ligt, Mispelblom Beijer, Mw. Mispelblom Beijer - v. d. B., H. Giltay, Alb. de Jong, Gé Nabrink, A. Müller Lehning, Max Nettelau, Erich Mühsam, gedichten van Eikeboom, Laborator, Groos, Jacq. Krul - teekeningen van Lebeau, Wybo Meijer, W. van Schaick, Albert Daenens.

**De Wapens Neder** zal in het komend jaar bovendien nog bijdragen brengen van **Emma Goldman**, **H. Roland Holst** e. a.

**De Wapens Neder** kost slechts 85 cents per jaar.

Men kan zich abonneren:

**Paviljoensgracht 68-70 - Den Haag,  
Giro 31762.**

Dok. Vrij Soc. nr. ....



Abus Verl.  
1153

# AANTEEKENINGEN

DOOR

LUITENANT-KOLONEL

**ARTHUR OSBORN**

D.S.O. 1)

„De Verboden Toespraak" verwondert mij niets. Er werden gedurende de Groote Europeesche Ruzie zooveel even gemeene en erger dingen gezegd en gedaan.

Maar de bezwaren tegen die „Vlucht in de Massamoord" die wij vereeren met de naam van oorlog betreffen niet zoozeer het lichamelijk lijden als wel *de schade toegebracht aan het karakter en het temperament van de volkeren*, die er aan deel nemen.

Je kunt ook *te* veel drukte maken van doodsangst en bloedvergieten en zelfs van de hartstochtelijke uitbarstingen van sadistische ruwheid, die de oorlog opwekt. Er is per slot ook heel wat bloedverlies en doodsangst in de Londensche ziekenhuizen. Slachtevelden lijken vrijwel op snijkamers en lijkenhuizen.

De overwegende bezwaren tegen de oorlog berusten op de afgrijselijke *moreele* afwijkingen, die er mee gepaard gaan en erop volgen, ook al wordt hij met succes bekroond.

---

1) Orde van Verdienste.

De abnormaliteiten en haatgevoelens, die welig opschieten in oorlogstijd laten met de politieke, sociale en economische oneerlijkheid, de algemeene omkoopbaarheid, de onware propaganda en de aangewakkerde afgunst en kwaadaardigheid diepere en langduriger litteekens achter op het nationaal *karakter* dan de lichamelijke achteruitgang en de afname van het manlijk deel der bevolking.

Onze oorlogsverheerlijkers houden ervan het voor te stellen als of pacifisten en anti-militaristen terecht betiteld worden met de scheldnamen: zenuwpatiënt — verwijfd type — verdorven en abnormaal. Doch het zijn juist de oorlogsomstandigheden die deze soorten *voortbrengen*. De spanningen in oorlogstijd die zwangere moeders en zeer jonge kinderen nadeelig beïnvloeden, het ontbreken van gezond voedsel en bovenal de langdurige spanning waaronder de toekomstige vaders moeten leven brengen onvermijdelijk in de volgende generatie een hoog percentage van impotente of geïnvecteerde typen voort, onder wie een sterke drang naar bedwelmende middelen, drank en opwinding is te bespeuren.

Oneerlijkheid, geweldpleging, corruptie en al de onheilen die onze „patriotten” en oorlogaanhitters zeggen te willen uitroeien, zelfs door middel van fascisme of burgeroorlog, heerschen overal. Juist deze ontarding is een symptoom van de demoraliseerende uitwerking van de sadistisch-prikkelende aansporing tot Massamoord. Oorlogszuchtige vaders beklagen er zich over, dat hun oudste zoon of dochter „een oorlogsbaby” verwijfd is of zenuwziek, een nietsnut of abnormaal zwak van lichaam en verward van geest; maar ze geven er zich geen reken-



schap van, dat deze eigenaardigheden van hun kinderen het indirekte gevolg zijn van eigen strijdzuchtigheid. Niet de Vrede, maar de oorlog brengt de gedegenereerden in massa voort en roeit de beter aangelegden en edelmoe-digen uit.

Tijden van gebrek en terreur geven altijd een groote toename te zien van het percentage lichamelijk en geestelijk ongezonden. Een doorslaand bewijs hiervan zijn het hysterisch sadisme en de moreele verwarring in het na-oorlogsche Duitschland.

Onze oorlogszuchtige patriotten doen het voorkomen alsof oorlog een zuiverende invloed heeft, het is — en zal — echter altijd juist omgekeerd zijn.

Oorlog mag vroeger door voedselgebrek of overbevolking noodzakelijk zijn geweest, de moderne uitvindingen hebben ons onbegrensde voedsel-toename gebracht en de macht door geboortebeperking al te snelle aanwas der bevolking te voorkomen.

Zoo zijn dus de twee grondsoorzaken voor oorlog opge-heven en is deze zinledig, waardeloos en onnoodig ge-worden. Oorlog bracht altijd onaangenaamheden en ver-kwisting, doch tegenwoordig vervult hij een taak vol verdorvenheid. *Nu* zijn het niet de anti-militaristen, die beschuldigd kunnen worden van zedelijke verkeerdheid, maar de oorlogsophitsers.

Persoonlijk heb ik van de drie oorlogen, die ik als sol-daat en officier van gezondheid meemaakte min of meer geprofiteerd. Medailles, decoraties, promotie, goed be-taalde baantjes en pensioen zijn mijn deel geworden, maar ik ben *nu* overtuigd, dat het evenmin een gezonde

veiligheidsklep is voor een teveel aan energie als een aanval van delirium tremens (dronkemans-razernij) of een aanval van difteritis — maar niet anders dan een verwoestend besmettelijke ziekte, die elke gezonde man of vrouw zou wenschen onder quarantaine te houden, omdat zij verzwakt en demoraliseert.

In ander opzicht is menig anti-militarist spelbederver in zooverre hij de rijpere jeugd de gelegenheid wil onthouden hun vechtinstant (dat wij allen erfelijk meekrijgen) nuttig uit te leven en daardoor is het A-M niet zoo populair als het behoorde te zijn bij de jongeren. Werkloosheid, de grauwe eentonigheid van onze saaie woonwijken en gebrek aan echte vroolijkheid doen onze jonge menschen haken naar den oorlog als naar een Avontuur, ofschoon er toch ruim genoeg voor hen zou zijn te vechten als ze ziekte, armoede, oorlogswinstmakers, onwetendheid en domheid wilden gaan bestrijden of wel de verwoestende natuurkrachten, alles dingen die altijd het geluk en de welvaart van het menschdom zullen bedreigen. Niemand, die bijv. een totaal verwaarloosd boerenbedrijf bedekt met onkruid weer op pooten heeft gezet of die alleen een epidemie van longenpest in een chi-neesch dorp heeft bestreden, verlangt nog naar het avontuur van een „oorlog”.

---



## **Te naakt militarisme**

Deze aantekeningen zijn overgenomen uit een brochure, die het verslag bevat van een lezing door sergeant-majoor Franklin M.C.<sup>1)</sup> gehouden voor het korps van studenten in de rechten, die tot officier werden opgeleid op 19 Juli 1918. De brochure was uitgedeeld aan de leden van dit opleidingskorps, maar er was op vermeld „niet voor publikatie” en later werd ze aan de circulatie onttrokken op bevel van een hogere machthebber. Er is nog getracht alle verspreide exemplaren te krijgen, maar een gewezen lid van het korps overhandigde ons er één, dat hij had achter gehouden. *Honderden sergeant-majors* spraken op de wijze van serg.-maj. Franklin, maar het is het eenige ons bekende voorbeeld van officieele aansporing tot het doden van gewonde Duitschers en Duitsche gevangenen, dat in *druk* is verschenen. Men zal zien dat de lezing goedgekeurd werd door de bevelhebbende officier.

Ik wilde jullie vanavond spreken over

## **De durf van de bajonet.**

Ik wilde jullie herinneren aan de eerste spoed-expeditie (in 1914 Red.) .....Die troepen wisten weinig of niets van de bajonet af.....

Eerst hadden we gedacht de oude Boche (Duitscher) in een paar dagen te kunnen afpoeieren. Dat was de ware

1) Militair Kruis (vgl. Willemsorde). Red.

stemming, maar we merkten al gauw, dat we met de „Boches”, die zich veertig jaar lang hierop hadden voorbereid, niet zoo makkelijk klaar kwamen. Toen herinnerden we ons, dat al onze oorlogen in de afgelopen 200 jaar gewonnen waren door de bajonet. En we zijn van plan ook deze met de bajonet te winnen (Applaus).

### **Heerlijk gevoel**

Vergeet nooit, dat de bajonet als een echt oorlogswapen onze uitvinding is. Als ik zeg „onze uitvinding” dan bedoel ik, die van de Gymnastische Staf van het Leger..... Ieder de er ook maar eenige ervaring van heeft, hoe je de „Boche” aanpakt, weet, dat er nog wat meer te doen is nadat je hem hebt gedood: het er duivelsch vlug uittrekken en de volgende doden. *Het was fijn, om onze jongens te toonen hoe je een „Boche” doodt en je dat heerlijke gevoel krijgt van er een van kant te maken met een bajonet — te voelen, dat je een van die smerige creaturen hebt afgemaakt, die je Duitschers noemt.* Maar er is meer te leren..... We moeten de bajonetvechters leeren dat ze na hun eerste man gedood te hebben voorwaarts moeten gaan en er meer doden, steeds meer.....

De eenige gelegenheid, dat een Duitscher weet hoe je een man met een bajonet doodt, is als hij hem onbeschermd aantreft, dat beteekent natuurlijk als hij ernstig gewond is en niet in staat voor zich zelf op te komen. Als wij jullie leeren hoe je de bajonet gebruikt, doen we het zoo, dat jullie in staat zijn een Duitscher te doden, wat hij ook in z'n handen heeft.....



We spreken over artillerie. Wel, de artillerie doet prachtig werk..... De artillerie heeft haar taak, om alles plat te schieten, vervuld. Nu komt ons baantje. Wij moeten nu over dat terrein gaan met de bajonet en ik verzeker jullie, dat je heel wat vuil werk zult hebben op te knappen.

Je moet er naar toe en ze eruit halen met de bajonet, je zult ervan smullen, dat verzeker ik je (Gelach).

Om een loopgraaf vrij te maken, heb je een bajonet noodig. En het is juist omdat ik de waarde van de bajonet ken, dat ik jullie aanraad alle sympathie thuis te laten.

Voor die gemeene Duitschers behoor je geen sympathie te hebben. Ik heb het niet en geen mensch, die ik in Frankrijk ken. Als je het nog eens bij je voelt opkomen, laat het dan zijn om zoo'n stomkop uit z'n misère te helpen — dan bewijs je hem en jezelf een goede dienst (Gelach).

*Dan zul je pas weten hoe fijn het is zoo'n bajonet erin te steken en er weer uit te trekken, je zult het gevoel krijgen niet met afmaken te willen ophouden. Jullie zijn hier om dat idee uit te werken en duivelsch flink ook.*

### **Doe alsof je je overgeeft**

Op 't oogenblik denk ik aan het geval van een jonge officier, die met zijn manschappen in een pas veroverde stelling te Bullecourt was..... Het kan voorkomen, dat al je ammunitie op is en je dus geheel afhangt van je bajonet en dat er dan een tegen-aanval gaat gebeuren. In dit kritieke geval kwam een jonge officier en hij zag niet minder dan vier rijen Duitschers naar hen optrekken.

Die jonge officier zei: „Of wij, of zij gaan eraan”. Toen kwamen hem z'n oogen en z'n verstand te pas. Hij gaf het bevel door, dat zijn mannen, op het oogenblik, dat de „Boche” vlak bij was, op de borstwering moesten springen, hun handen met de geweren in de hoogte houdend (voorwendsel van overgave). Op 't kommando „bajonet vellen” moesten zij met de bajonet op hen aanvliegen.

En ze gaven er hun van langs! Ze stormden door de eerste linie, door de tweede en joegen de derde en vierde een doodschrik op 't lijf. Met wat overbleef van de eersten renden die terug naar de vierde linie, toen verloren ze alle bezinning en probeerden naar hun uitgangspunt terug te wijken, maar alles liep in 't honderd, ze raakten in hun eigen prikkeldraad verward en werden neergeschoten door onze artillerie. Door zijn tegenwoordigheid van geest overwon die officier en redde het leven van zijn mannen. Dat moeten jullie nu leeren ook te doen. Vergeet nooit, dat de Duitschers als ze op je af komen, niet met z'n tienen of twintigen zijn, maar met duizenden, en je moet ze mollen of gemold worden. Denk maar niet, zooals dominee Meyer zegt dat „tweemaal zwart nog geen wit is”. *Zet alle medelijden uit je hoofd. Voor ons bestaat dat woord in de dienst al jaren niet meer. We zijn er voor om ze te dooden. 't Kan ons niet schelen hoe, als ze maar krepeeren en zoo doeltreffend mogelijk buiten gevecht gesteld zijn.*

Ik kan jullie verzekeren, dat je een typische kriebel in je ruggegraat krijgt, even voor je over de rand (van de loopgraaf. Red.) gaat (Gelach)..... Toen kwam de



order ons klaar te houden. We aaiden die bajonet tus-  
schen onze vingers en waren gereed erop los te trekken,  
en alle angst was verdwenen op 't moment dat we over  
de rand gingen.

Er lag bloedig werk voor ons klaar en we deden het  
(toejuichingen). Zoo gaat het altijd. Je hoofddoel is de  
vijand te treffen. Je loopt rechthout en kijkt maar rond  
wie je aan je bajonet kunt rijgen; — raak in de hals, in  
't oog, in de longen — de heele kunst is de punt erin te  
krijgen en dan er zoo gauw mogelijk weer uit.

Ik hoorde eens van één man, die dertien Duitschers had  
neergelegd met zijn bajonet. Ik ken het geval van een  
officier, die op patrouille door Duitschers werd over-  
vallen. Het eerste wat hij deed was een reuzensprong  
maken en de kerel in z'n arm te steken, toen eruit en de  
volgende die precies in z'n hart werd geraakt. Toen alles  
gedaan was en hij terug kwam, vroegen zijn kameraden  
of hij wel wist *wat* hij had gedaan. Hij zei neen, maar  
later dat hij geloofde, dat hij één man had gedood en de  
andere had doen wenschen, dat hij nooit geboren was.  
(Gelach). Het spreekt van zelf, hij was als krankzinnig  
en zei: „Ik voelde, dat ik als maar door kon gaan met  
doodsteken”.

### **„Afmaken” van gewonde Duitschers**

Zóó behoort het te zijn — door willen gaan met dood  
maken. Die man had afgedaan met „medelijden”. *En ik  
zeg jullie: als je een gewonde Duitser ziet, stoot hem  
eruit en verder geen nonsens. We gaan in geen geval  
medelijden met Duitschers hebben.*

Wat heb je bovendien aan een gewonde Duitser? Hij

gaat in een hospitaal en bij een volgende gelegenheid staat hij ergens anders aan het front weer voor je. Dat helpt ons niets, wel?

Dus als je een Duitscher ziet liggen, maak hem af. Vertrouw hem niet langer, dan je hem zien kunt. Reken maar, dat als je dat niet doet hij direkt jou of een van je kameraden een kogel in je lijf zal schieten, zoo lang hij nog fut overhoudt om het te doen. Een Duitscher heeft alleen lef om met een bajonet te dooden als hij een van onze gewonden ziet liggen. Als ze onmachtig zijn zich te verweren, zal hij hun het staal in 't hart drijven. Als je dat ziet *doen*, kun je dan nog medelijden met ze hebben? Neen! Tienduizendmaal neen! *Maak ze af: iedere moeder's zoon van hun. Weet wel, dat jullie taak is ze af te maken, dat is de eenige manier — roei die vuile beesten uit!.....*

Speel dit spel ernstig. Weet, dat er in Frankrijk mannen zijn, die er hun leven geven, terwijl wij vergeleken daarmee hier in Abrams schoot zitten en veilig acht uur aan een stuk kunnen slapen. Ze vloeken wel soms, maar ze doen hun werk met opgewektheid. Ze weten, dat jullie op komst zijn om hen te helpen, en als je gaat willen wij, dat je in staat bent hun te wijzen hoe je die smerige beesten, die zich Duitschers noemen, het best kunt vermoorden.

Heb je manschappen in bedwang en wat je hun ook beveelt, zorg, dat ze het uitvoeren. Maar wat je ook doet, zorg er voor, dat die mannen leeren afmaken. We gaan die duitsche honden manieren leeren, we moeten het doen en we zullen het doen. Zij weten er niets van. Als een Franschman je „kameraad” noemt, is hij een kame-



raad. Maar als een Duitscher zegt „Kamerad” dan weet je, dat hij erop wacht uit z'n lijden verlost te worden. (Gelach).

### **Duitsche gevangenen dooden**

*Ik herinner me, dat een korporaal tegen me zei, terwijl hij naar een paar Duitsche gevangenen in de buurt wees, „Mag ik die lui opruimen?” Ik zei: „Ga je gang”. Hij deed het. Toen hij terug kwam zei hij: „Ik voelde iets, dat ik nog nooit gevoeld heb en ik was nog wel in Dartmoor (gevangenis voor langdurig gestraften). (Gelach) „Ik weet nu wat het is om te dooden, maar het is duivelsch hard die bajonet eruit te krijgen. God! Hij had een buik van ijzer”. (Weer gelach).*

Ik herinner me eens in Frankrijk mijn orders niet te hebben uitgevoerd. Ik kreeg verlof te gaan bergen, wat er te bergen was in High Wood — maar eigenlijk wilde ik 't zaakje eens aanzien.....

Toen 't zoo ver was, vond ik niet minder dan vijf Duit-sche lijken met de britsche bajonetten er nog in. De bajonetten in hun pens! De Britten trekken toch altijd maar graag los op duitsche buiken, ik denk om het bier eruit te laten loopen. (Gelach). Maar toch is het fout, en had het moeten worden afgekeurd, ik zag, dat een er niet alleen de bajonet in had gestoken, maar het geweer erbij. (Gelach). De durf was er, maar de handigheid niet. Ik raad jullie aan, altijd de maag te vermijden, want je kunt daar als regel de bajonet niet gauw genoeg uittrekken om klaar te zijn voor de volgende die aan de beurt is.

Nu, een kort woord tot slot. Wees niet bang te sterven. Ga voorwaarts, waag het erop; je komt er wel door heen. Let steeds goed op, dan maal je er niet over, wat toe-  
vallig kan gebeuren.

De bevelvoerende officier (Luitenant-Kolonel H. L. Stevens, D.S.O.) <sup>1)</sup>: „Ik betuig sergeant-majoor Franklin mijn hartelijke dank voor zijn toespraak..... Ik hoop, dat jullie allen goed zult onthouden wat hij je vertelde en zult trachten er ook naar te handelen, niet alleen in deze afdeeling, maar ook in al de anderen waar je komt. Drie hoera's voor Sergeant-Majoor Franklin”.

**Drie oorverdoovende hoera's volgden hierop.**

## **WAT ZULT GIJ HIERTEGEN DOEN ?**

Deze toespraak geeft met brutale oprechtheid de echte oorlogsstemming weer. Maar de volgende oorlog zal niet met bajonetten worden uitgevochten. De zelfde wilde hartstochten zullen worden losgelaten om sluipmoorden op legers en naties te begaan met doodelijke gassen.

*Tegen luchtaanvallen en gifgassen is geen enkele verdediging mogelijk.* Gasmaskers zullen nutteloos zijn. Kelders worden doodelijke valstrikken, waarin het zware gifgas per slot doordringt en blijft hangen. Dit is de naakte waarheid omtrent gifgas, juist als deze toespraak de naakte waarheid is omtrent de oorlog!

Verdragen en konferenties in Génève zullen nooit oorlogen verhinderen, maar de volkeren kunnen zich orga-

---

<sup>1)</sup> Orde van Verdienste.



niseeren om hem te bestrijden. Hier volgen eenige dingen, *die ook gij kunt doen.*

1e. Bestelt exemplaren van deze brochure, <sup>1)</sup> en verkoopt ze op straat, waar menschen wachten, of na bijeenkomsten.

2e. Demonstreert, om de regeering te bewijzen, dat ge U met alle macht tegen de oorlog zult verzetten.

3e. Zijt ge arbeider of werkt ge met anderen, spreekt met uw kameraden en spoort ze aan zich tegen de oorlogsbedreiging te organiseeren. Als de oorlog op uitbreken staat, kan alleen een internationale staking deze afwenden.

4e. Spoort uw vrienden aan solidair te zijn met alle oorlogstegenstanders: laat de transportarbeider weten en voelen, dat ge aan zijn zijde staat, als hij weigert munitie te laden of te vervoeren.

5e. Zijt ge ouder of onderwijzer, laat de kinderen de waarheid omtrent de oorlog weten: wijst ze op de zwarte bladzijden in hun eigen vaderlandsche geschiedenis en laat ze zelf oordeelen of deze dingen goed zijn te praten.

6e. Wordt lid van de Internationale Anti-Militaristische Ver.<sup>2)</sup> en helpt mee de vrede te brengen door te strijden voor vrijheid, rechtvaardigheid en samenwerking over de geheele wereld.

*Dat is de eenige vrede, die blijvend is.*

---

<sup>1)</sup> Bestellingen aan het brochuredepot der IAMV.: Cor Lodder, N. Niedorp (N.-H.).

<sup>2)</sup> Sekr. Landelijk Komité: 1e Dijkstraat 20, Dordrecht.

## **WATLEERTONS DE MODERNE ZIELKUNDE OVER DE VERDIERLIJKE VAN DE MENSCH IN DE OORLOG?**

Bij het lezen van de hier afgedrukte toespraak, doemt allicht de vraag op: Hoe *kunnen* menschen tot zulke beesten worden?

Wellicht dat de volgende woorden, ontleend aan het onlangs verschenen boekje van Giltay <sup>1)</sup> hierover eenig inzicht verschaffen.

„Het normale kultuurleven berust op sublimeringen, die slechts met voortdurende inspanning overeind kunnen worden gehouden. Behalve echte, op wederkeerigheidsbesef en invoeling berustende zedelijkheid, is het de *angst*, — voor strafwet, openbare meening, en het eigen geweten — die de menschen in het kultureele gareel houdt. Maar zoodra de oorlog uitbreekt vallen deze factoren grootendeels weg of liever: veranderen van karakter. De strafwet en de openbare meening laten hun moordverbod vallen en vervangen het door een moordgebod; wie weigert te moorden, is nu niet deugdzaam meer, maar een lafaard en een landsverrader. En de straf staat nu op de overtreding van het moordgebod.

Zoo ontstaat naast het normale geweten — dat tegenover de volksgenooten van kracht blijft — een nieuw, „parasitair” geweten (Freud), welks voorschriften met

<sup>1)</sup> *Mr. H. Giltay*, Sociaal-cultureele vernieuwing en psychoanalyse. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1933, f 2.90 ing.

De spelling van het bovenstaande is met de rest van de tekst in overeenstemming gebracht, enkele vreemde woorden zijn eenvoudiger weergegeven, met name is Ueber-Ich door geweten vervangen.



die van het normale in lijnrechte tegenspraak zijn. Men zou het moreele hoofdgebod van de mensch-in-oorlog aldus kunnen formuleeren: Heb uw volksgenoot lief als uzelf en verdelg uw vijand als ongedierte.

Dat uit deze tegenspraak de hevigste psychische konflikten moeten voortvloeien, spreekt vanzelf.

Wanneer de oorlogvoerende erin slaagden, volkomen beesten te worden, wanneer zij alle besef van mensche-lijkheid met hun burgerkleeren konden uittrekken, zouden er geen storingen ontstaan. Maar dit kunnen zij niet. Zij worden dubbelwezens, half mensch, half beest, en hiervan zijn de oorlogsneurosen het gevolg.

Hierdoor worden ook begrijpelijker de bewonderenswaardige zedelijke daden, die met de oorlogsgruwelen gepaard gaan: men tracht, instinctief, aan de eene kant — de kant van het eigen volk — goed te maken, wat men tegenover de vijand misdrijft. Ontroerende voorbeelden vindt men ook in oorlogsliteratuur van het medelijden met dieren, met gewonde paarden b.v. Bewijst dit niet, hoe de liefde der menschen, hun meegevoel met al wat lijdt, een uitweg zoekt uit de hel van moord en wreedheid? De mensch is van nature goed, heeft Rousseau geleerd, en Leonhard Frank heeft het hem nagezegd. De mensch is van nature boos, stelt de christelijke dogmatiek daar-tegenover. De psycho-analyse zegt; de mensch is van nature nòch goed, nòch slecht, maar a-moreel driftwezen. De onderscheiding goed en kwaad is op hem slechts als kultuurwezen toepasselijk. En als zoodanig is hij niet goed òf slecht, maar goed èn slecht, en, zooals Freud het treffend gezegd heeft: wij zijn allen beter dan wij meen- en, èn slechter.....

DEZE BROCHURE IS GROOTENDEELS EEN OVERDRUK UIT „DE WAPENS  
NEDER' VAN JANUARI 1934. ZIJ IS VERTAALD NAAR EEN ENGELSCH  
BROCHURE VAN DE NO MORE WAR (NOOIT MEER OORLOG) BEWEGING  
UITGEGEVEN ONDER DE LEUZE:

„LEEST NU, WAT GIJ IN OORLOGSTIJD NIET LEZEN MOOGT!“



# BEGINSELVERKLARING VAN DE INTERN. ANTI-MILITAR. VEREENIGING IN NEDERLAND

1. De IAMV. verstaat onder militarisme elk stelsel van gemonopoliseerd geweld.  
Zij bestrijdt het militarisme in elke vorm.
2. Voor het kapitalisme met zijn eigendomsmonopolie is het militarisme onontbeerlijk. De IAMV. is daarom anti-kapitalistisch en waarschuwt tegen elke vredesbeweging, die niet tenminste actieve en passieve dienstweigering in haar programma heeft opgenomen. Zij wil alle oorlogsbestrijders overtuigen, dat ter overwinning van de oorlog een nieuwe maatschappelijke orde noodzakelijk is.
3. Geen enkele Staat kan zonder militarisme bestaan. De IAMV. richt haar strijd daarom rechtstreeks tegen iedere regeering en bestrijdt het geloof in de staat en in elke statenbond, zooals de volkenbond.
4. De IAMV. wil de arbeiders ervan overtuigen, dat de vernietiging van het militarisme, een hoofdvoorwaarde is voor sociale bevrijding.
5. Als strijdmiddelen propageert de IAMV.:  
aankweeking der vrije, bewuste persoonlijkheid;  
dienstweigering;  
ondermijning van discipline en gehoorzaamheid;  
sabotage en weigering van elke arbeid ten dienste van het militarisme;  
vernietiging van de oorlogsindustrie en haar produkten.
6. Op die wijze wil de IAMV. er aan meewerken, dat door het vastberaden en doortastend optreden van bewuste kernen, elke mobilisatie zal worden beantwoord met opstand in het leger en op de vloot, zich uitend o.a. in:  
massale dienstweigering;  
massale werkstaking;  
sabotage en vernietiging van de oorlogsindustrie e. h. produkten;  
overneming der produktie door bezetting der bedrijven.
7. Aldus het heerschend militarisme bestrijdend, neemt de IAMV. tegelijkertijd stelling tegen elke poging om het in naam van socialisme, kommunisme, proletarische staat, revolutie of wat dan ook te herstellen, of een nieuw militarisme in te voeren.

Landelijk Sekret. der IAMV.: 1e Dijkstraat 20, Dordrecht.

Gironummer Landelijke Penningmeester: 33210.

---

# BROCHUREN-DEPOT DER IAMV.

## COR LODDER - NIEUWE NIEDORP (N.H.)

---

### LEEST EN VERSPREIDT ONZE BROCHURES:

ALB. DE JONG.	Hoe werkt de Bloedige Internationale	verlaagde prijs	15 cent
		franko per post	18 cent
Id.	Oorlog tegen Hitler-Duitschland?	franko per post	10 cent
B. DE LIGT.	Wat te Genève gebeurt en niet gebeurt		5 cent
		franko per post	7 cent
Id.	Oorlog aan de Oorlog.		8 cent
		franko per post	11 cent
GÉ NABRINK.	Van Wereldkrisis tot Wereldoorlog		10 cent
		franko per post	12 cent
Id.	Bloedt, Kromo, Bloedt		6 cent
		franko per post	8 cent
Landstorm, Moordstorm			2 cent
EEN VERBODEN TOESPRAAK			5 cent
		franko per post	7 cent

Gebroken geweeftjes van 15 tot 30 cent

Gironummer: 77320.

### GOEDKOOPE AANBIEDING!!!

10 Bloedige Internationale.	} Gezamenlijk dertig brochures voor één rijksdaalder (bij vooruitbetaling)
10 Wat te Genève gebeurt	
10 Wereldkrisis, Wereldoorlog	